

KWB-Daguitstap Roubaix 19 mei 2019

Wat eens begon met een verrassingsreis voor de wijkmeesters is thans uitgegroeid tot een daguitstap die ingericht wordt voor al onze KWB-leden. Zo zijn er al uitstappen geweest naar de bijzonderste naburige steden. Telkens doen wij beroep op een gediplomeerde gids omdat we van mening zijn dat je zo de cultuur en de sociale achtergronden ten volle te weten komt.

Dit jaar heeft KWB-Heule-Watermolen gekozen voor een trip naar de textielstad Roubaix. Voor de eerste maal is er ook een bevriende afdeling, nl. KWB-Anzegem uitgenodigd.

Een activiteit inrichten van die omvang loopt natuurlijk niet van een leien dak. Ongeveer een jaar heeft de organisatie geduurd.

Verschillende problemen stelden zich. Er waren immers in deze Franse stad Roubaix verschillende veranderingen aan de gang wat de toegang tot de bezienswaardigheden betreft. Oplossingen moesten gezocht worden. Zo was het nodig de uitstap verschillende keren uit te stellen en moest de dagindeling op het laatste moment door elkaar gehaald worden.

Maar dit alles heeft geleid tot een subliem resultaat. De velodroom, La Piscine, het Park Bardieu en de Villa Carvois stonden op het programma.

De Velodroom kennen we van de koers, maar blijkt in realiteit minder imposant te zijn.

La Piscine is thans een museum, maar was oorspronkelijk een zwembad dat de toenmalige burgemeester La Motte liet bouwen voor de textielarbeiders zodat zij ook wat sport konden doen na de zware dagtaak.

Het Park Barbieu, Unesco werelderfgoed, is gemaakt waar de aanleg van een kanaal volledig misliep – te vergelijken met onze Palingbeek. Verschillende speciale bomen zijn nadien aangeplant. Villa Carvois, een modernistische villa van een rijke textielbaron Carvois, is vandaag nog fenomenaal. Er heerst een speciale look. Zij is voorzien van alle mogelijke technische snufjes, zeker voor in de jaren 1932.

Dat Roubaix een textielstad is, daarvan zijn we overtuigd. Evengoed van het feit dat de arbeiders veel en hard moesten werken, en dat ze daarvoor weinig geld verdienden. Ook veel Vlamingen gingen er werken. De textielbaronnen wisten echter met hun fabrieken veel geld te verdienen. De tijden zijn nog niet zoveel veranderd.

Roubaix kennen we voortaan als een stad die een uitstap waard is, een stad met een textielverleden.

Door de informatie die we kregen van onze gids is het een fantastische ervaring geworden.

De samenwerking met een bevriende afdeling is een voltreffer geworden. Zij zal zeker ,nog vernieuwd worden.

We kijken al uit naar de uitstap van 2020.